



## WATEROVERLAST.

Over de watersnoodramp van 1953 mocht ik al een eerde-re column schrijven. Het onderstaande gedicht van Doris onder de titel “Wateroverlast” in Heerjansdam gaat over de wateroverlast van ruim vóór de ramp in 1953. Daarbij moet ik wel aantekenen dat de dichter het verwoordt met plaatsaanduidingen en bijnamen van bewoners. Bijnamen en scheldnamen waren destijds de normaalste zaak van de wereld maar zullen de gemiddelde Heerjansdammer niet meer aanspreken. Kort gezegd bedoelt hij met zijn bewoording het hele gebied aan de rivierzijde, lopend vanaf het haventje van Heerjansdam tot aan de Lindtsedijk. Alleen de zeer sterken in leeftijd zullen nog zeggen “Oh ja”. Bijna iedere Heerjansdammer had destijds een bijnaam. Ook ik werd beloond met de bijnaam “scheerkwast”. Het klonk mij wel prettig in de oren. Mijn vader was de dorpskapper.

**WATEROVERLAST.**

Woest kolkende rivieren  
Zeldzaam hoge waterstand  
Bedreigen mens en dieren  
In het zuidoosten van het land

Vanaf de bergen en uit hemelsluizen  
Waarvan smeltwater en regenvall  
Drijft de mens uit hun huizen  
De dieren uit hun stal

Nu denk ik weer aan vroeger jaren  
Aan de wateroverlast in Heerjansdam  
Groter dan nu waren de gevaren  
Omdat het uit het westen kwam

Vanaf de ouwe Reedijk tot bij Piet de kater  
Heel de dorpstraat aan de buitenkant  
Daar had men 's winters last van 't water  
Door het hoge water in het Gors

Onderdelinden, de kolenboer en Frans de Kater  
Broekhuizen, den Tjoemla en de Flors  
Ook hun zaken stonden soms vol water  
Door het hoge water in het Gors

Bij Leen van Broekies in de asbak  
In de kikker bij Barend donderkop  
Daar vulden wij ook menig zandzak  
De hele buurt stond aan de schop

De varkens van de ouwe rasgedé  
Die schreeuwden moord en brand  
Hij bracht ze weg, wij hielpen mee  
Naar het schoolplein aan de overkant

Taaie Piet, Jan de Muis die stonden dan bij Rijken  
Met Kruiemel, Stekel en de Vette Hans  
Naar de klompenwinkel van de Poes te kijken  
Zeiden dan; 't ziet er niet goed uit voor Frans

Eens zei den Taaie Piet tegen Frans de Kater  
De grootste dreiging zelfs over duizend jaar  
Blijft hier voor de mens het water  
Voor Nederland het grootst gevaar

Wij worden nu hier beschermd door hoge dijken  
Hier wordt niet meer met zakken zand gesjouwd  
Wij zullen hopen dat ze nooit bezwijken  
Want ook het Gors is volgebouwd

Nu ik van de wateroverlast in Limburg hoorde  
Daarvan de beelden op televisie zie  
Denk ik onmiddellijk aan de woorden  
Van den Taaie Piet.

Dorus (Dries Rijken).



Het gedicht gaat over wateroverlast van vóór de watersnood van 1953. Hierboven enkele foto's van de watersnood 1953. Voor meer foto's, ga naar [www.historisch-genootschap-heerjansdam.nl](http://www.historisch-genootschap-heerjansdam.nl)

*Joop van der Ent*

e-mail: [joopvanderent@upcmail.nl](mailto:joopvanderent@upcmail.nl)

[www.blik-op-heerjansdam.nl](http://www.blik-op-heerjansdam.nl)

18-03-2025